

Preek van ds. Wesdorp, Wijkgemeente Oude Kerk te Zoetermeer

Gehouden op de 6^e zondag van Pasen, 17 mei 2020

ZALIG DIE DE WOORDEN DER PROFETIE BEWAART

Schriftlezing 1: Daniël 12: 8 - 13

Schriftlezing 2: Openbaring 22: 6 - 13

Uit het Liedboek:

Lied 513

Psalm 119:1, 40

Lied 653: 1,4,7

ZALIG DIE DE WOORDEN DER PROFETIE BEWAART [Preek over Openbaring 22:7]

In dit vers van het slot van de Openbaring hebben wij de zesde zaligspreking. De zesde van zeven. *"Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart."* Deze zaligspreking heeft veel weg van de eerste zaligspreking van de Openbaring, helemaal aan het begin, Opb. 1:3: *"Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."* Dat de tijd nabij is, dat horen wij ook in vers 7 van hoofdstuk 22: *"Zie, Ik kom spoedig."*

Twee bijna dezelfde zaligsprekingen; maar daartussen liggen de visioenen van de Openbaring. Om de boodschap van dit laatste Bijbelboek te kunnen bewaren, wil ik u een handvat geven, of eigenlijk twee handvatten. Bij deze handvatten speelt het getal zeven een beslissende rol. Heel het boek van de Openbaring is opgebouwd met het getal zeven. Wij zien in dit boek **(A)** zeven visioenen, en wij horen **(B)** zeven zaligsprekingen.

A 1. Het eerste visioen is **van de Zoon des Mensen**, die op de dag des Heren verschijnt tussen de zeven gouden kandelaars; dat is de kerk van onze Here Jezus Christus. De Kerk wordt in Christus' hand bewaard als zeven sterren. De Zoon des Mensen dicteert zeven brieven naar de zeven engelen der gemeente. De Here Jezus Christus is bij Zijn Kerk, laat haar niet los, en laat haar zeker niet kapot gemaakt worden.

2. Het tweede visioen is **van de Troon in de hemel**, en Hem, die op de troon gezeten is. Die troon zegt ons, dat er geregeerd wordt, wat er ook gebeurt op de aarde. En er gebeurt veel: zeven zegels en zeven bazuinen tonen verschrikkelijke rampen op de aarde. Maar die rampen zijn geen toeval, of dat alles uit de hand loopt; nee, die rampen, oorlogen, hongersnoden en epidemieën, die uit het kwaad van de duivel voortkomen, worden opgenomen in Gods raadsplan. God stuwt heel de geschiedenis vol duivelse roerselen naar de voleinding. Er wordt geregeerd.

3. Het derde visioen is dat **van de hemelkoningin**, de Vrouwe, die bekleed met de zon het mannelijke Kind baart; het Kind wordt direct naar de hemel gevoerd. Daarmee is heel het volbrachte werk van onze Here Jezus veilig gesteld in de hemel; daar wordt het onbereikbaar en onaantastbaar voor de duivel bewaard; in dit veiliggestelde volbrachte werk wordt in Christus

uw en mijn zaligheid gegarandeerd bewaard. Tegenover de Vrouwe staat een draak. De draak voert oorlog tegen de hemel, maar hij wordt overwonnen en uitgestoten. Ook zijn oorlog tegen de Vrouwe haalt niets uit, want de Vrouwe, Gods gemeente, vindt een schuilplaats in de woestijn. En de draak haalt het beest uit de zee naar zijn beeld en gelijkenis, en het beest uit de aarde en de valse profeet, en zij organiseren een totalitair verstikkend regime, En het lijkt er op, dat de duivel zijn koninkrijk van de vrede op de aarde heeft. Maar ondertussen wordt getoond, hoe het Lam Zijn geheiligden bij zich heeft, op Zijn berg. Het duivelsrijk is alleen maar schijn.

4. Dan volgt het vierde visioen. Het visioen **van de zeven schalen** vol plagen, de laatste zware oordelen van God over het rijk van het beest en van de valse profeet. Maar voordat deze plagen uitbreken, heeft de Zoon des mensen de Zijnen geogst, van de aarde weggehaald, opdat Zijn gemeente vrij blijft van de plagende oordelen. Dit visioen vertelt van een laatste beslissende oorlog bij Harmageddon; maar voordat het eerste schot gelost wordt, wordt heel de legermacht in één klap vernietigd.

5. Het vijfde visioen is het visioen **van de stad Babylon**, die als een dronken hoer tekeer gaat tegen de heiligen van God. Maar een verschrikkelijke aardbeving, en een inwendige burgeroorlog, verscheuren de stad, zij valt in drieën uiteen, en wordt totaal verwoest, tot groot verdriet van de industriëlen en de handelslieden en de transporteurs, want het hele economische systeem valt uiteen.

6. Het zesde visioen is het visioen **van de duivel**, hoe hij geprobeerd heeft om de hele wereld in zijn macht te krijgen, maar hoe hij duizend jaar gebonden werd.

En hoe hij na de duizend jaar een allesbeslissende oorlog ontketent tegen Jeruzalem. Maar met één klap wordt hij vernietigd, nog voor hij iets uit kan richten, en hij wordt geworpen in de poel van het vuur.

7. Tenslotte het zevende visioen, dit is het visioen **van het Nieuwe Jeruzalem**, de stad van God, die uit de hemel nederdaalt, de stad van de bestendige vrede, de stad van Gods heerlijkheid.

Al deze zeven visioenen verkondigen de overwinning van de Here God, de Koning van de hemel en de aarde. In Gods regering speelt het getal zeven een grote rol. Het is het getal van het verbond van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met de aarde, de vier windstreken der aarde. Heel de aarde is Zijn domein. God regeert overal. De zeven Geesten die voor de troon zijn, gaan uit over de aarde. De zeven lampen voor de troon geven het licht van het evangelie. De Zoon des mensen wandelt tussen de zeven kandelaren. De Zoon des mensen heeft zeven sterren in Zijn sterke rechterhand. Hij schrijft zeven brieven aan de zeven gemeenten. Het boekrol van Gods raadsplan met deze wereld is verzegeld met zeven zegels; en als het Lam de zeven zegels verbreekt, stuwt God de wereldgeschiedenis voort; het kwaad wordt verzwolgen in de overwinning. Na de zeven zegels zijn er zeven engelen, die bazuinen. Er zijn zeven donderslagen, zeven woorden van God, die de tijden en perioden van de wereldgeschiedenis in een geheimenis verhullen. Er zijn zeven engelen met de zeven laatste plagen uit de schalen. En al deze profetieën worden doorweven met zeven zaligsprekingen, waarvan wij vandaag de zesde hebben gelezen. Het zijn allemaal signalen, bazuinstoten van de overwinning, van de geborgenheid in Jezus' macht.

Die zeven zaligsprekingen zijn als pijlers onder de brug, en de brug moet een lange overspanning maken over een diepe kloof. Zo begint de Openbaring met een zaligspreking, en

pas in het midden, als we de visioenen van de zegels en de bazuinen en van het beest uit de zee en het beest uit de aarde en een aantal schalen van het laatste oordeel hebben gehad komt de volgende zaligspreking: zalig de doden die in de Heer sterven. Pas verderop komen de zaligsprekingen dichter op elkaar. Misschien is de gemeente inmiddels al zo onder de indruk van de wereldgeschiedenis, dat de Heilige Geest haar telkens weer moet aanvuren en vertroosten. Ik zal u de zeven zaligsprekingen noemen.

1. De eerste zaligspreking: Opb. 1:3: *"Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."*
2. De tweede zaligspreking: Opb. 14: 13: *"Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na."*
3. De derde zaligspreking: Opb. 16:15: *"Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bwaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worden."*
4. De vierde zaligspreking: Opb. 19:9: *"Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam."*
5. De vijfde zaligspreking: Opb. 20:6: *"Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, duizend jaren."*
6. De zesde zaligspreking, de tekst van vanavond: Opb. 22:7: *"Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart."*
7. De zevende zaligspreking: Opb. 22: 14: *"Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad."*

Als u deze dingen met het getal zeven op een rijtje zet, dan bent u bezig met het bewaren van deze profetie. En dan gaat het nog niet om het begrijpen, als u maar dit ene begrijpt: de overwinning is aan Koning Jezus. En dit is de boodschap, die wij telkens weer naar boven mogen halen; telkens weer tegen elkaar zeggen, tegen de stroom der tijden: het Lam van God staat zelf garant voor de vervulling van de profetie. Het is geslacht, maar het leeft, het staat. Hij komt spoedig.

Onze Here Jezus is de sleutel tot het verstaan van de Openbaring. Met de Naam van onze Here Jezus Christus komen profetieën tot vervulling, en worden verstaanbaar. Daarom worden de profetieën van dit boek niet verzegeld. Dit is in tegenstelling tot Daniël. De profeet Daniël krijgt van Godswege de opdracht: *"houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeederen."* Nu zijn ook de visioenen van Daniël veel verborgener en moeilijker te begrijpen dan die van Johannes in zijn Openbaring. Daniël moet de woorden verzegelen; zoals een boek of een brief met was werd dichtgeplakt, zo waren Daniëls woorden dichtgeplakt met de was van de onbegrijpelijkheid. Ook al zou er onderzoek gedaan worden naar zijn profetieën, zij zouden nooit te doorgronden zijn. De woorden bleven sloten zonder sleutel. Wat wij bij Daniël heel duidelijk en begrijpelijk lezen, is dat Gods regering uitloopt op de opstanding uit de doden, een tweeërlei opstanding: de opstanding tot de vreugde, en de opstanding tot een eeuwig afgrijzen. Daarmee is het laatste visioen van de Openbaring begonnen, met de opstanding.

Nu horen wij in de Openbaring, dat Johannes zijn woorden niet moet verzegelen. Want de tijd is nabij. Vanuit Daniël wil dit zeggen: dan is dus de eindtijd aangebroken. Wat is nu de eindtijd? Dat betekent dit: alles wat naar Gods reddingsplan vervuld moest worden, is vervuld. Daniël had in zijn visioen de mensenzoon gezien, aan wie een eeuwig koningschap gegeven zou worden. Maar Daniël kende de Messias nog niet. Zijn tijd was nog Oude Testament. Maar nu de Here Jezus gekomen is, is Hij gekomen in de volheid van de tijden: d.w.z. een volheid van profetieën kwam tot leven en werd vervuld. De apostelen, en vooral Paulus, heeft zijn leven er aan gewijd, om te bewijzen, dat onze Here Jezus moest lijden en sterven, omdat de Schriften dat tevoren gezegd hadden. Jezus Christus is het vleesgeworden Woord, we zouden kunnen zeggen: vleesgeworden Schrift, profetie in Persoon. En Hij heeft door Zijn lijden en sterven en opstanding Gods plan volvoerd. Dat werk is volbracht. Alles is gedaan. Gods Huis kan nu vol worden. Het getal der gemeente wordt groter gemaakt.

En het einde is nabij. Dat wil zeggen: er hoeft niets meer vervuld te worden, dan alleen, dat Jezus Christus terug komt. Alles is volbracht, en staat om voltooid te worden. De zin is geschreven, nu moet alleen de punt er nog achter gezet worden. Dat betekent ook de eerste zin van de tekst: "Zie, Ik kom spoedig." Dat betekent niet alleen snel in de tijd, maar vooral: er staat niets meer in de weg. Alles is vervuld. Daarom mag het boek niet verzegeld worden. Want nu moet de gemeente van Christus bereid zijn om haar Heer te ontvangen. In deze crisistijd volhouden dat Jezus Heer is. Zalig zijn zij die zeggen: mijn Jezus, U bent mijn Heer en mijn Verlosser. AMEN.